

Zaandam, 27 juni 2021

We hebben een heel mooie ZaanPride beleefd. Jammer genoeg zijn er wel een aantal vervelende incidenten geweest:

1. In de week zelf zijn er meerdere vlaggen gestolen, sommige met stok en al, sommige zelfs overdag. Bij de Zaanse Regenboog (DZR) zijn 4 meldingen binnengekomen. Een aantal mensen waren in 2020 ook al de dupe. De Zaanse Regenboog heeft gratis vlaggen aan de gedupeerden aangeboden.
2. Op een paar plekken zijn posters vernield (uit het NHD van 14 juni 2021)
3. Op school is demonstratief een ZaanPride poster verscheurd.
4. Een vrouw zag een aantal jongeren in regenboog/transkleuren en zei hardop 'Getver, moet dat nou!'
5. Een van onze ambassadeurs is voor homo uitgescholden, hij fietste langs bij het drukke Goemans ijs café. Het viel hem op dat niemand naar deze jongeren reageerde en het voor hem opnam.
6. Fietzers hebben meerdere keren 'homo' geroepen naar mensen aan de Provinciale Weg die de regenboogvlag hadden hangen.
7. Een vrouw die de regenboog uithing werd bevraagd door haar buurvrouw, is dat nou nodig, moet dat nou weer, dat gedoe.
8. Ook langsvarende jongeren hebben naar mensen die de regenboogvlag hebben uithangen ook een paar keer 'homo' geroepen, waarbij 1 keer met opgestoken middelvingers.
9. Bij de opening van ZaanPride bij molen 'De bonte hen' zijn de aanwezigen ook voor 'homo' uitgemaakt door langsvarende jongeren.
10. Op internet een reactie op de opening van ZaanPride dat "De molen beter in de rouwstand gezet moet worden".
11. Bij aanvang opening Mini Pride Walk werd er 'Homo's' geroepen naar de eerste groep jongeren die aan de Mini Pride Walk wilden beginnen.
12. Een aankomende auto maakt een intimiderende aanrijmanoeuvre naar een paar in regenboog/transkleuren gehulde mensen.
13. In Krommenie zijn de touwen van een vlaggenstok doorgesneden en zijn touwen en vlag meegenomen tot groot verdriet van de bewoners.
14. Een column in het Noord Hollands Dagblad van AB, naar aanleiding van ZaanPride. AB heeft zo te lezen totaal geen idee waar ze het over heeft en gaat volledig om het feit heen dat LHBTIQ+ zijn nog steeds een reden is om gepest, bedreigd, geterroriseerd of erger te worden.

Lees meer over verontrustende feiten en cijfers:

<https://www.movisie.nl/artikel/verontrustende-feiten-cijfers-over-acceptatie-lhbtj-personen>

Frankie Vos
Stichting De Zaanse Regenboog.